

Jaargang 6 nummer 23
februari 2018

DE MANTTEL



Kruiswegstatie Lourdes



Inhoud

- 2** Van de redactie
- 3** Woord van de pastoor
- 4** Interview met Bisschop de Korte
- 6** Van het parochiebestuur
- 7** Uit de parochie
- 8** Van de geloofsgemeenschappen
- 12** Liturgische kalender
- 14** Goede week
- 15** Bijzondere vieringen
- 17** Contactgroepen Rondom de Torens
Parochiestatistiek
- 18** Martinuspen
- 19** De parochie uit
- 22** Kinderpagina
- 24** Fotopagina

Contactgegevens parochie

Secretariaat - Parochiecentrum -
Pastorie H. Martinus
Kerkstraat 10
5431 DS Cuijk
tel. 0485-312555
email: info@martinuscuijk.nl
twitter: @MartinusCuijk
website: www.martinuscuijk.nl
facebook: Theo Lamers of parochieh-martinus-cuijk
Rekeningnr nieuwe parochie: (NL67RABO) 01774 93 232
Het parochiecentrum is op werkdagen bereikbaar van
9.30 uur - 12.00 uur.

Van de redactie

Spannende tijden zijn het. Als deze Mantel uitkomt, is het Carnaval. We doen nog even gek, voordat de veertigdagentijd begint en we op zoek gaan naar de diepte in ons geloof, in onze relaties, in ons levensdoel. Ons bezinnen op wie we zijn en wie we willen zijn. Ontsnappen uit de sleur van de hedendaagse verplichtingen. De church-escape, iets nieuws in onze parochie, lijkt me een vernieuwende manier van ontsnappen. Er lijkt veel animo voor te zijn (zie blz. 7), we horen graag uw ervaringen.

Maar spannend is ook de verbouwing in de oude Jozefkerk. De kijkdag op 3 februari bood de kans om in de toekomstige mfa rond te kijken, een kans die ik, samen met vele, vele anderen, heb gegrepen. En de reacties waren zeer positief! Nog een paar maanden en wij, de mensen van de geloofsgemeenschap H. Jozef, nemen afscheid van het parochiezaaltje, waar we nu al weer geruime tijd bij elkaar komen voor de zondagsviering. Dan gaan we weer terug naar een vertrouwd gebouw, maar in een nieuwe vorm.

En natuurlijk gaan we met de vastentijd richting de Goede Week en horen we dan de verhalen over het laatste deel van het leven van Jezus, over Zijn lijden en dood. En altijd is er dan weer Pasen, met de vreugde van Zijn verrijzenis. Spannend? Ja, eigenlijk wel, want Pasen wijst ons de weg naar het Leven, en dat is zeker het leven met een hoofdletter L.



Colofon

Dit parochieblad is in een oplage van 1200 exemplaren verspreid in de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Martinus. Kopij voor het volgende nummer verwachten wij uiterlijk op 4 april a.s. en kan aangeleverd worden via de contactgroepen of op redactie@martinuscuijk.nl.

Redactie en opmaak:
Annemarie Emmen
Miriam Janssen

Met het verschijnen van dit parochieblad staan we alweer aan het begin van de Veertigdagentijd en beginnen we onze weg naar Pasen. Maar dat niet zonder al de vele vrijwilligers heel hartelijk te danken voor hun inzet rondom de Kerstperiode die ondertussen al weer ver achter ons lijkt te liggen. Tevens een woord van dank voor de vele kaarten en goede wensen die ik heb mogen ontvangen rond Kerst en het nieuwe Jaar. De hoeveelheid laten mij echter niet toe iedereen persoonlijk te beantwoorden, maar dat wil ik graag vanaf deze plek op deze wijze doen.



Pastoor Theo Lamers

We staan na het feestgedruis van Carnaval aan het begin van een bijzondere bezinningsperiode die ons naar Pasen toe gaat brengen. Altijd een intense tijd waar we een pas op de plaats willen maken, naast alle werkzaamheden die we hebben, om ons op het grootste feest van ons geloof voor te bereiden: de Verrijzenis. In drie dagen vieren: afscheid, lijden, dood en verrijzenis. Hoewel Kerstmis - en dit is tenslotte het eerste parochieblad na de kerstperiode! - een meer gewaardeerd feest lijkt gezien het kerkbezoek, is de Goede Week het feest dat ons mee wil nemen naar de kern van ons geloof. De drie Heilige Dagen nodigen ons niet alleen uit om ons op de kern van ons menselijk bestaan te bezinnen, maar daarin ook bijzonder Gods werkende kracht, die Hij bij uitstek in Jezus Christus aan ons heeft getoond. Ik nodig u dan ook bijzonder uit om de Goede Week, die in het verschiet ligt, samen met onze parochie te vieren.

Een nationale aktie noemde enkele jaren geleden deze week de "Intercity naar Pasen"! Stapte u met ons mee de trein in? De diverse haltes mogen ons weer verwonderen en raken tot in het diepst van ons menszijn.

Ik wens u een goede Carnaval, Veertigdagentijd en Goede Week toe, maar vooral een Zalig Pasen!

Pastoor-deken Theo Lamers

'Geef, want Kerk kan niet van de lucht leven'

"Als we willen dat er katholiek leven blijft in ons bisdom, moeten parochianen hun verantwoordelijkheid nemen. Want de Kerk kan niet van de lucht leven." Dat zei onze bisschop Gerard de Korte zaterdag 20 januari bij de start van de Actie Kerkbalans in de Bossche Sint-Janskathedraal.

De bisschop herhaalde in de Sint-Jan dat de toekomst van het katholicisme in Brabant en Gelderland geen vanzelfsprekendheid is. "Ik denk dat veel katholieken in onze streken het gevoel hebben dat de Kerk altijd zal blijven bestaan, ook zonder hun bijdrage. Maar parochianen die denken dat de Kerk het eeuwige leven heeft en ook zonder hun bijdrage kan bestaan, vergissen zich." Ook wij als parochie hebben uw hulp nodig in deze weken vallen de enveloppen van de actie Kerkbalans weer in de bus. We staan er als parochie nog niet rooskleurig voor. Daarom wil ik, als pastoor wil een dringend beroep op u doen om mee te werken aan de (financiële) toekomst van onze parochie. Zonder uw bijdrage, hoe klein of hoe groot ook, is dat niet mogelijk.

"Geef voor je kerk"!

Ik hoop van harte op uw bijdrage!

"Vier dagen"

- Witte Donderdag

*De laatste avond met zijn vrienden
brood en beker gedeeld
vuile voeten gewassen
laatste hartenwens: wees allen één
zien zij het niet aankomen?
die ene die de groep verlaat
het was nacht...
Vader, blijf je achter mij staan?*

- Goede Vrijdag

*Ze spannen Pilatus voor hun kar
ze spelen vuil spel
ze vreten de massa op
ze vernederen tot en met
ze doden als routine.
We willen eens zien wie hem zal redden!*

- Stille Zaterdag

*Ingezwachteld
toelating nodig voor de begrafenis
wachers of slapers?
ontreddering, heen en weer geloopt
stilte voor de ...*

Pasen!

*Hij is niet hier, Hij is verrezen!
De windsels aan de kant...
Mag Hij in jou leven?*

Hoe komt Bisschop Gerard de Korte zijn dagen door? 'Ik heb gewoon een abonnement op Ziggo'

DEN BOSCH - Na de lieve, maar wat onmachtige bisschop Hurkmans, werd zijn opvolger al snel als een frisse wind gevoeld. Maar is bisschop Gerard de Korte zo progressief als velen hopen?



Heel af en toe wil bisschop Gerard de Korte wel toegeven dat je gerust mag vinden dat hij, als katholiek, in rare dingen gelooft. In een God die uit drie personen bestaat, überhaupt in een God, in een Jezus Christus die uit de dood is opgestaan, in een hel, in een Maria die tegelijk moeder was en maagd. „Dat is voor mij als man van 2017 ook lastig te snappen. Dat is het geheim van het geloof.”

We praten in het bisschoppelijk paleis, met thee en koffie en een koekje. De inrichting is er een zoals je die verwacht, met meubels die voor klassiek en sfeervol doorgaan. De bisschop vertelt bij de rondleiding trots dat het interieur van zijn werkkamer van hemzelf is. In de huiskamer en daarachter, in een aangrenzende ruimte, wordt de sfeer gedomineerd door meubels die nog aan monseigneur Bekkers toebehoorden, jaren 60.

De Korte (62) is een aangename gesprekspartner: vriendelijk, rustig, intelligent, belezen, erudiet, een zeer goed prater ook. In wervende zin te vergelijken met een handelaar in tweedehands auto's, enthousiast het ene of andere voertuig aanprijzend, met deugdelijke en desnoods minder deugdelijke argumenten. Anders dan de meesten die auto's verkopen, is bisschop De Korte erin gespecialiseerd kwistig uit de Bijbel te citeren, andere denkers aan te halen en filosofietjes te debiteren die zijn verhaal vlees geven.

De bisschop is natuurlijk ook gewoon een man met een familie en een carrière.

Was het raar de eerste keer met monseigneur aangesproken te worden?

„Mwah, gewoon, het is Frans voor meneer. Het bisschop worden, eerst hulpbisschop, bezorgde me wel een paniekaanval. Heel onaangenaam. Ik was ook een beetje boos. Priester wil je worden, maar dit word je aangedaan. Met een mijter lopen, met een staf lopen, dat is dan mon-

seigneur zijn. Het zijn grote veranderingen waar je niet voor kiest. Je solliciteert niet naar de functie van bisschop. De nuntius komt de benoemingsbrief van de paus brengen. Daar kun je even angstig van worden. Maar het went, monseigneur en de mijter en de staf.”

In hoeverre was het vanuit het ouderlijk huis een aangekondigde carrière?

„Ik ben de jongste van drie kinderen, ik heb een zus van 67 en een broer van 64. Mijn broer heeft een garage gehad, hield van motoren, is geen kerkganger meer. Bij de één slaat de vonk over, bij de ander niet. Je ziet dat we broers zijn: rustig karakter, zorgzaam, heel aardig, zachtmoedig. Mijn ouders zijn in 1992 gestorven, het rampjaar, mijn moeder in juni, m'n vader in december. Binnen een halfjaar was het ouderlijk huis leeg. Ik was 37, zij waren 72 en 73. Als er één sterft, heb je nog een ouderlijk huis. Mijn broer en zus hebben beiden twee kinderen. Daaromheen is er een grotere familie. De familie is katholiek. Ik was een heel religieus kind. Ik heb nog pastoorpje gespeeld, met andere vrome jochies, we waren zes, zeven jaar. Op zolder timmerde mijn vader een altaartje in elkaar.”

U schreef in een van uw boeken dat de sfeer bij u thuis anders was dan die bij uw katholieke tante in Tilburg.

„Tante Corry Berkelmans is nu hoogbejaard. Als ik daar was, voelde je dat het geloof er anders werd beleefd, wat luchtiger. Ik ben geboren in een streek met protestante dominantie. Het Hollandse katholicisme is daardoor wat ernstiger, zwaarder. Ik gaf als kind ook al les aan neefjes en nichtjes, als het ware. Rond m'n twaalfde wist ik het helemaal zeker: geschiedenisleraar! Ik verzamelde ook al heel vroeg literatuur over de Zesdaagse Oorlog. Ik volgde dat nieuws en was pro-Israël natuurlijk. David en Goliath. Heel ongenueanceerd, het bleek later wat ingewikkelder te liggen. Na de middelbare school ben ik ook geschiedenis gaan studeren en toen heeft mijn geloof zich verdiept. De grote vragen uit de geschiedenis raakten mij; al het lijden dat mensen elkaar aandoen, het geweld, en ook het natuurgeweld. Ik ben toen veel in de Bijbel gaan lezen, werd sterk geraakt door de brieven van Paulus, de oudste brieven van de kerk. Met name als het om de godsvraag gaat, kun je niet om Christus heen. Ik werd gegrepen door de mens Christus. God, die zich zo klein maakt dat hij in een concrete mens te vinden is. God moet je zoeken in de gestalte van deze mens. De incarnatiegedachte. Dat kwam heel sterk bij mij binnen. Vervolgens werd ik actief in mijn parochie. Ik ben achteraf gezien misschien een van de laatsten die nog geheel katholiek gesocialiseerd zijn. Sindsdien is het aanbod zo breed geworden. Ik ben bij de traditie gebleven, vond er zoveel voeding. Mensen van 50 of 40 zijn opgegroeid in een andere tijd, met veel meer aanbod.”

Hoe bewust kies je als jonge vent voor een celibaat?

„Je kon vroeger met 24 priester zijn, als je het schema

volgde. Ik was 32. Voor mij was die keuze heel bewust. Maar dat ik 30 jaar gelukkig priester ben, past kennelijk bij me. Dat is niks om je voor op de borst te kloppen.”

Maar mensen hebben seksuele verlangens, pubers zeker.

„Ik heb ook wel vriendschappen gehad, zij het niet langdurig. Maar ik was erg met de studie bezig, het willen weten. Het was wel spannend toen mijn zus haar eerste kind kreeg. Toen werd mij duidelijk: ik zal nooit vader worden. Maar dat heeft nooit tot een crisis geleid. Je kunt gelukkig celibatair leven op twee voorwaarden: allereerst een sterke religieuze motivatie, en daarnaast een goede vriendenkring en familiebanden. En laten we eerlijk zijn: gescheiden mensen of weduwen gaan ook langdurig alleen door het leven.”

Maar die mogen zichzelf nog wel aanraken, geestelijken niet.

„Ja, nou ja, goed, de seksuele ethiek van een ongehuwde is niet veel anders dan die van de geestelijke. Misschien ben ik heel naïef, maar in de katholieke ethiek betekent het dat je afziet van seksualiteit als je niet gehuwd bent. Luister naar Paulus: ‘Als je brandt, huw dan vooral.’ Seksualiteit in de klassieke zin is alleen bestemd voor het huwelijk, de voortplanting. Iedereen die katholiek is en niet gehuwd, ziet af van seksuele handelingen. Kijk, of dat in de praktijk zo is, is iets voor de biechtvader.”

Hoe is het bisschoppelijk leven in praktische zin? Veel lezen en vergaderen?

„Elke ochtend heb ik om half negen mis in de kathedraal. Ik sta om zes uur op, heb tot half acht een eigen programma, lees dan de kranten en doe het ochtendgebed. Wij hebben hier Het Financieel Dagblad, Brabants Dagblad, de Volkskrant, Trouw, het Nederlands Dagblad en 's avonds NRC. Met mijn secretaresse bespreek ik om half acht de post en de mails. Om tien over negen ben ik terug van de mis, vanaf half tien komen de eerste bezoekers, bestuurders en pastoors die me willen spreken. Of ik ben op pad. Ik ben veel de deur uit. Verder moet ik lezingen voorbereiden, schrijven, vergaderingen leiden. Heel afwisselend. En 's middags eet ik warm. Wel zo gezond.”

Uw voorganger vertelde me ooit 's avonds altijd bang te zijn, zo helemaal alleen in het paleis.

„Ik ben hier 's avonds ook alleen. Het is groot, maar er hangen buiten overal camera's. Ik voel me redelijk beveiligd. Het is een beetje een vesting. Waar ik woon, ben ik omringd door het kantoorgedeelte. De bovenste verdieping is leeg, wegens de bezuinigingen.”

Wat verdient u eigenlijk?

„Ik kost heel weinig. Een bisschop verdient hetzelfde als een gewone priester. Ik krijg elke maand 1.300 euro op mijn rekening gestort. Voor de rest mag ik hier wonen en heb ik een auto vrij. En een huishoudster die voor me

zorgt. Ik heb in dit pand een werkkamer en een slaapkamer. Dat zijn mijn privéruimten, de rest is publieke ruimte. Ik sta voor, denk ik, 45 à 50.000 euro in de boeken, anderhalf keer modaal. Een priester kan heel fatsoenlijk leven, zeker als je wat familiegeld hebt.”

Hier voor de deur, op de Parade, wordt geregeld een feesttent opgezet. Hoe beleeft u dat onophoudelijke aardse vermaak?

„Ik heb er geen last van, al kan de muziek weleens hard klinken. In Utrecht had ik een abonnement op de concertzaal en de schouwburg, tegenwoordig kun je wanneer je wilt thuis films kijken. Ik heb een Ziggo-abonnement.”

Welke films ziet u?

„Levensbeschouwelijke films, over het echte leven, zoals Amour, met dat oudere echtpaar. Wat gebeurde er? Was het euthanasie, zelfmoord? Of The Passion of the Christ, een film die het lijden van Jezus uitbeeldt.”

U bent nog altijd pro-Israël?

„Het Joodse volk heeft heel veel te lijden gehad van ons, van christenen, door de eeuwen heen. Nu hebben ze een staat en lijken ze heel onbarmhartig om te gaan met Palestijnen. Dat is tragisch hè. Nou ja, ik heb wel meer begrip gekregen toen ik er was. Vanuit een overlevingsstrategie. Een gids zei me: ‘We laten ons niet nog eens de zee in drijven’. Ik hoop op een tweestatenoplossing.

Maar de mensen daar hebben elkaar inmiddels zoveel pijn gedaan ... Mijn sympathie blijft bij Israël. Ik ben niet meer kritiekloos, maar Israël is wel de enige democratie in het Midden-Oosten. Ik ben er geweest, op meerdere plekken, ook in Turkije, Marokko, Egypte, Iran ...”

Wat een baan!

„Gewoon in vakantietijd, hoor. Als je een mooie reis wilt maken: ga naar Iran. Daar moet je echt heen. Oude cultuur, vriendelijke bevolking, goede hotels, hoogontwikkeld land. Mijn zwager is tandarts, opgeleid door een professor uit Iran, uit een geseclariseerd, rijk milieu. ‘Wat moeten we met al die baardmannen?’ Zo praat hij er ook over. De elite houdt zich stil, heeft zijn eigen feestjes. Toen we erheen vlogen, gingen de hoofddoekjes pas om bij de landing.”

Jammer dat fundamentalistische moslims geen sterk ontwikkeld gevoel voor humor hebben.

„Extremisten hebben geen humor! Christelijke fundamentalisten ook niet. Mijn gevoel voor humor? Ik ben van de Grote Drie. Hermans, Kan, Sonneveld. En Fons Jansen niet te vergeten. Zelfspot! Een wijs mens heeft humor, al was het maar om zichzelf te relativiseren. Jonge cabaretiers vind ik erg plat, grof. Veel seks. Youp? Heel grof! Ik heb liever Herman Finkers. Speels, vaak religieuze thema's. Finkers is de nieuwe Fons Jansen.”

www.bd.nl

© copyright Marc Bolsius

Jezelf ont-moeten in goede voornemens. In 2014 schreef ik een stukje voor het parochieblad over veranderingen, vernieuwing, samen groeien, loslaten door anders vasthouden en de keuzes van je levenspad. Om een toekomst te creëren voor onszelf, maar ook voor de toekomst na ons. En over het zeilen van de koers van de fusie. Zeilen met de koers van de wind, niet tegen de wind in, en daarbij de kracht van een ieder gebruiken om te sturen waar je heen wilt. Nu zijn we al een paar jaar samen op weg in die zeiltocht. En we blijven verder zeilen, en steeds stellen we onze koers iets bij, afhankelijk van wat er op ons pad komt, maar we gaan altijd vooruit. Die gezamenlijke tocht voelt al echt als één parochie. Waarbij we elkaar ontmoeten om samen die koers te zeilen.



Maar naast het ontmoeten, is het ook ont-moeten. Door samen te werken kun je gebruik maken van elkaars talenten, maar ook de lasten verdelen, waardoor ieder individueel niet meer zoveel 'moet'. Dit zou je eigenlijk ook eens wat vaker in je leven kunnen doen. Niet zoveel moeten en lieve mensen ontmoeten om mee te delen. Soms eens stilstaan, kijken naar de route van je levenspad. En wanneer je daarbij weg kwijt raakt, vind je jezelf terug, en stel je de koers bij op je levenspad. Zo'n koers bijstellen van je levenspad doen we veelal aan het begin van het nieuwe jaar met goede voornemens. We hebben nu nog maar pas de feestdagen achter de rug en het nieuwe jaar is begonnen. Een nieuw jaar met de welbekende goede voornemens. Waarbij we terugkijken en bedenken wat we anders willen doen.

Maar waarom is het toch zo moeilijk die goede voornemens vol te houden? Al tegen eind januari volgt daar het fenomeen Blue Monday oftewel deprimaandag. Bekend om de stempel meest deprimerende dag van het jaar, de dag dat blijkt dat de goede voornemens eigenlijk mislukt zijn of veel zwaarder dan we dachten, de dag dat de vakanties nog zo ver weg lijken, de dag dat de winter nog een strenge naslag geeft, de dag dat je loon nog op zich laat wachten na de dure feestdagen. En waarom beginnen we altijd pas met Nieuwjaar aan goede voornemens? Ja het is een nieuwe frisse start, een einde als nieuw begin. Het Nieuwjaar heeft iets bijzonders, alsof er een onbeschreven blad voor je ligt.

Maar het valt midden in de winter, niet echt een seizoen dat voelt als een nieuw begin. Daar past toch beter het voorjaar bij, wanneer in de natuur als nieuw begin alles weer begint te groeien en bloeien. Of juist de herfst van het loslaten van oude patronen bij het vallen van de bladeren.

Waarom maken we maar een keer per jaar de balans op? Alsof we ons leven op een repeat van een jaar zetten. Onze goede voornemens zijn tenslotte ook ieder jaar opnieuw vrijwel hetzelfde. Eigenlijk zouden we veel vaker stil moeten staan. Bijvoorbeeld bij ieder nieuw seizoen. Wat laat ik los, en wat neem ik mee? Waar wil ik verder mee aan de slag?

Zo ben ik begin december op een bezinningsweekend gegaan in een klooster in België. Even 'ont-moeten'. Dit weekend stond in het teken van herbronning - van angst naar liefde. Ik ging in mijn eentje. Of nou ja, het was een groepsweekend. Maar voor mij zonder bekenden, mijn man en kinderen bleven thuis, geen vriendinnen die megingen. Het ontmoeten van nieuwe mensen, en het ont-moeten van mezelf. Ik kon wel honderd redenen bedenken waarom ik beter niet kon gaan.

Tot ik besepte dat al die redenen eigenlijk te maken hadden met zorgen, oftewel angst. Want controle is het symptoom van angst, en vertrouwen het symptoom van liefde. Je angsten en zorgen zijn dus eigenlijk de plekken in jezelf die wachten op liefde. Je kunt alles berekenen om de controle te houden, maar je moet ook leren dat je mag vertrouwen op je gevoel. Want je bent nooit echt alleen, je dierbaren zitten altijd in je hart, en je bent altijd en overal omringt door Gods liefde. Pas als je daarop vertrouwt en ervoor openstaat, kun je die liefde echt ontvangen. Om je wensen en verlangens te bereiken, zul je er zelf actief mee aan de slag moeten, anders kun je het nooit ontvangen. Zie het als een spel, als je graag wilt winnen zul je moeten meespelen.

Dus waarom hebben wij een cyclus van een jaar voor onze goede voornemens? Het leven bestaat eigenlijk maar uit drie dagen, en twee daarvan krijg je er cadeau; je geboortedag en je sterfdag. De derde dag is de dag van vandaag. Want dat is je enige zekerheid. Meer is er niet. Dus maak van iedere dag iets moois, streef je doelen na, wacht niet met je goede voornemens tot er een jaar voorbij is. En lukt het niet, stel dan je koers bij, maar blijf altijd vooruit gaan. Stop met leven naar verwachtingen, zo ontmoet/ont-moet je jezelf op je levenspad. Onthaast, beleef en geniet, want meer dan dit leven heb je niet. En wanneer je daarbij inspirerende nieuwe mensen ontmoet, bijvoorbeeld door de fusie, dan creëer je nog meer liefde om bij je te dragen op je levenspad, waardoor je zelf meer kunt ont-moeten.

Friedarica, notulist kerkbestuur.

Church-escape in Martinuskerk

Escaperooms zijn sinds enkele jaren een ware hype. In een paar jaar tijd zijn de kamers van waaruit je moet 'ontsnappen' door puzzels op te lossen, een zeer populair uitje geworden dat qua populariteit toeneemt

Escaperooms zijn fysieke ruimtes waarin je je laat opsluiten met een team van bijvoorbeeld vrienden, collega's of familie. Als team moet je aanwijzingen vinden en raadsels oplossen om zo binnen zestig minuten de code te kraken waarmee je uit de ruimte kunt ontsnappen. De toenemende populariteit zorgde ervoor dat Patrick Meijer en zijn vrienden van het jongerenkoor uit Geldrop, een katholieke versie bedachten. Zij bedachten een church-escape met puzzels die gelinkt zijn aan het katholieke geloof. Wat deze versie zo bijzonder maakt is dat de fysieke ruimte een kerk is.

"Wat doe je als de koster je opgesloten heeft in de kerk?" De deelnemers dienen al hun kennis en vaardigheden in te zetten om de opdrachten te vinden, op te lossen en de code te kraken. Je hoeft niet katholiek te zijn om de puzzels te begrijpen, maar je leert door de puzzels meer over het gebouw en het geloof. Hierin staat het plezier en teamgeest centraal. Wij vonden dit idee zo leuk dat we de church-escape naar onze parochie hebben gehaald. De Martinuskerk wordt op 10 & 11 maart omgetoverd tot een echte escaperoom. De meeropbrengst van de bijdrage aan church-escape is bestemd voor de deelname van Cuijkse jongeren aan de WereldJongerenDagen in Panama.

De Church-escape van maart is al vol, maar speciaal is er een nieuw weekend gepland 2 en 3 juni. U kunt zich aanmelden via deze link <https://goo.gl/s8YWx5>. Daar kunt u uw gegevens achterlaten en uw mogelijkheden opgeven voor de datums en tijden wanneer u aan de church-escape wilt deelnemen. Omdat we veel berichten hebben ontvangen van mensen die deze ervaring op willen doen, vragen wij u meerdere tijden te selecteren. Wij proberen dan zoveel mogelijk groepen de kans te geven om de church-escape te ervaren.

Oproep

Tentoonstelling van Mariabeelden

Al honderden jaren is de meimaand Maria maand. In het westen was in vroeger tijden de meimaand als Maria maand een reactie op de heidense feesten die aan het begin van de meimaand gevierd werden. In mei is er bijzondere devotie voor Maria. Ouderen herinneren zich wellicht nog het dagelijks bidden van het rozenhoedje, geknield op de kokosmat rond de haard of zittend aan de keukentafel. Ook zullen velen zich het avondlijke bezoek aan de kerk herinneren, waar gezamenlijk het Marialof gehouden werd. In vele gezinnen stonden en

staan Mariabeelden, groot, klein, gedetailleerd, gestileerd. Vaak zijn het beelden of beeldjes die van de ene generatie op de andere overgaan en daardoor een speciale emotionele waarde hebben. Ook hoor je wel eens dat aan een Mariabeeld een verhaal zit dat de hele familie kent en in stand houdt.

Het lijkt ons een goed idee in de komende meimaand in onze Martinuskerk een tentoonstelling in te richten met Mariabeelden en -beeldjes. Heeft u thuis een Mariabeeld(je) dat u voor deze tentoonstelling wilt uitlenen, neemt u dan contact op met Elly ten Katen (e.katen@ziggo.nl), tel: 0485-324655. Het spreekt voor zich dat alle tentoongestelde beelden verzekerd zullen zijn. Ook in de eventuele verhalen die bij de beelden horen, zijn we geïnteresseerd.

Cuijkse Taizéviering

In de St. Martinuskerk in Cuijk wordt op vrijdag 9 maart 2018 om 19.00 uur een Taizéviering gehouden. De viering is een initiatief van de H. Martinus parochie Cuijk. Deze viering staat in het teken van vasten. Er worden tijdens de Taizéviering door de aanwezigen (door piano begeleide) passende liederen uit Taizé gezongen, afgewisseld met gebed, korte bijbellezingen en een meditatief moment van stilte.

Taizé is een internationale christelijke oecumenische kloostergemeenschap in het zuiden van Frankrijk, waar jaarlijks duizenden mensen, vooral jongeren, uit heel Europa komen voor een periode van ontmoeting en bezinning. Drie maal per dag komen de broeders met alle bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk gebed in de Verzoeningskerk, met veel zingen en een lange tijd van stilte. De liederen van Taizé zijn kort en eenvoudig en gemakkelijk meerstemmig te zingen. Sommige Taizéliederen zijn heel bekend geworden, zoals bijvoorbeeld Ubi caritas, of Als alles duister is. Voor meer informatie: <http://www.taize.fr/nl>.

Bij de Taizéviering in Cuijk zitten de aanwezigen in een speciaal gecreëerde intieme ruimte vóór in de Martinuskerk. De totale viering duurt ca. 45 minuten. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie of thee na te praten en een kijkje te nemen bij de speciale boekentafel. Iedereen, jong en oud, is van harte uitgenodigd deze Taizéviering bij te wonen!

Datum en tijd: Vrijdag 9 maart 2018, 19.00 uur.
Plaats: St. Martinuskerk, Kerkstraat 10, Cuijk

De overige Taizévieringen in 2018 zijn op:
8 juni - 14 september - 7 december
Noteert u deze data alvast in uw agenda? Het thema van deze vieringen wordt later bekendgemaakt.

Voor meer informatie:
Gita Siebers, 06-27265138

Rondom de Martinustoren Cuijk

Er is in de parochie nauwelijks tijd om terug te kijken naar de Kerstperiode of we zitten al weer in het feestgedruis van Carnaval en bezinning van de Veertigdagentijd. Maar toch is het goed om dit wel te doen. In een prachtig versierde kerk zijn we op weg naar kerst gegaan met onze ouderen en zieken. Op Kerstavond mochten we genieten van een kerstspel door de kinderen (met slecht 2x oefenen: complimenten!) op de vroege kerstavond met het jeugdkoor, en een prachtige nachtmis met het Dames- en Herenkoor. Eerste kerstdag viel de beurt aan het ensemble van Gaudete en Tweede kerstdag aan New Spirit. En natuurlijk niet te vergeten de allerkleinsten tijdens de Peuter- en kleuterviering. Het waren drukbezochte en inspirerende vieringen. Daarom een woord van dank aan iedereen die het mee mogelijk heeft gemaakt.

Bijzonder is te vermelden dat we dit jaar de kerststallen van de Jozefkerk in de kerk hadden staan. De gekleurde neo-gotische kerstgroep vond een plaats voor het altaar en de uitgebreide witte kerststal aan de zijkant. De kerststal van de Martinuskerk had ondertussen een plekje gevonden voor de altaartafel in de kerkzaal in De Valuwe. Zo waren we op een bijzondere manier met elkaar verbonden.

De kerststal is in de week tussen Kerst en Oud en Nieuw door vele honderden mensen bezocht. Eerste en Tweede Kerstdag waren de kaarsjes bijna niet aan te slepen. Dit was mede mogelijk door onze kerkwachten, die letterlijk de wacht bij de kerststal hielden.

Het is u wellicht opgevallen dat pastoor Küppers al enige tijd niet meer voorgeat in de Eucharistievieringen in onze kerk, ook afgelopen Kerst werd hij door sommigen van u gemist.

Zijn gezondheid laat het al enige maanden niet toe om naar Cuijk te komen. We hebben regelmatig contact met hem en weten dat hij afgelopen tijd drie keer een oogoperatie heeft ondergaan en een 4e operatie staat gepland. Met name het lezen is erg moeilijk voor hem alsook auto rijden. Namens hem doen wij u allen veel groeten en wij wensen hem natuurlijk van harte beterschap.

Na een paar dagen Kerstrust kwam de volgende grote activiteit "Old meets New 3.0". Al dagen vooraf waren de kaarten uitverkocht en mochten we meer dan twee maal 450 mensen welkom heten op 30 december. Dit jaar waren er weer meer mensen die voor en achter de schermen mee hebben gewerkt. Dank daarvoor! Het was weer een bijzondere avond met Gregoriaans, een countertenor, Tineke Steenbrink, het ensemble van Gaudete, Noisy Voices, de prins en adjudant van de Nölers en als afsluiter de lasershow van Daniël van YourFX. We gaan

voor de versie 4.0! Terwijl de Kerstperiode nog niet voorbij is als de kopij voor het parochieblad ingeleverd mag worden, gaan we al weer op weg naar de volgende bijzondere periode: Carnaval, Veertigdagentijd en Pasen. We mogen in de Martinuskerk weer de carnavalsmis vieren met 5 verenigingen en hun gezelschappen. Het belooft weer een groot feest te worden!

Om vervolgens de bezinnende periode van de Vasten in te gaan. Er liggen plannen om dit jaar in de Veertigdagentijd de kerk aan te kleden met een aantal hongerdoeken die in de afgelopen 30 jaar door Misereor zijn ontwikkeld. Zij zullen onze blik richten op vasten en bezinning, maar door hun internationale herkomst ook over de grenzen van onze eigen parochie en landsgrenzen heen.

De voorbereidingen voor de Goede Week lijken nog heel ver weg, maar worden vast weer intense en mooie vieringen onder weg naar het hoogfeest van Pasen!

Contactgroep Rondom de Martinustoren

Rondom de Jozefstoren

Kerstviering van de bezoekgroep

Op 21 dec. 2017 werd door de bezoekgroep van de St. Jozefgemeenschap het kerstfeest gevierd in onze kerststal (parochiezaaltje). Pater Op de Kamp ging voor in de eucharistieviering en het dameskoor zong prachtige kerstliederen. Aan het eind van de dienst werden door de bezoekgroep de volgende woorden uitgesproken: *We verlaten de stal van Bethlehem in het besef dat de kribbe een teken is dat het Kind telkens op nieuw geboren moet worden in ons hart, dat onze God er is voor jou, altijd, en jij voor Hem. Keer terug naar de plaats vanwaar je gekomen bent. Brand er wierook met de korrels van je geloof, bied mirre aan, de balsum van je hoop, deel er goud uit van je liefde en vriendschap. Laten we er voor elkaar zijn en blijven! Dit is de kerst-wens van de bezoekgroep.*

Onder het genot van een lekker kopje koffie/thee met kerstbrood werd er na de dienst nog gezellig nagepraat.



Terugblik over Kerstmis 2017

Vanwege ruimtegebrek in het huidige parochiezaaltje van de Jozefkerk, onze tijdelijke “noodkerk”, was er op 1e en 2e Kerstdag géén viering.

Wél hebben we op zondag 24 december 's morgens om 11.00 uur de 4e Adventszondag gevierd met muzikale ondersteuning van ons dameskoor. Voor ons was het tóch een speciale Adventsviering en we hadden zó toch een klein beetje het gevoel van ónze Jozef-kerstviering mét een kerststal. En na afloop, zoals gebruikelijk, koffie en thee met heerlijk kerstbrood!

In 2018 gaan we weer Kerstmis vieren, maar dan in de MFA!

Bedankt!

Graag willen wij, zo aan het begin van een nieuw jaar, namens de Jozefkerk iedereen nogmaals van harte bedanken voor alle hulp in 2017!! Maar met name natuurlijk óók bedankt voor het vele werk dat is gedaan bij het leeg opleveren van de Jozefkerk en de andere ruimten. En naderhand, in september 2017, ook nog de hulp bij het verwijderen van alle schroten van het plafond van de Jozefkerk in ruil voor een mooie kaarsjeskapel met kwalitatief goed materiaal!

We bedanken óók de vrijwilligers die, na véle jaren, gestopt zijn met hun vrijwilligerswerk voor onze kerk. Hierbij denken we óók speciaal terug aan de vrijwilligers die ons helaas overleden zijn in 2017. Zonder anderen tekort te doen, noemen we hier **Wim Schimmer**, die méér dan 55 jaar (!!!) vrijwilligerswerk heeft gedaan voor onze Jozefkerk: langs de deuren gegaan met het “zwarte zakje” voor de gezinsbijdrage voor de kerk, bestuurslid cq penningmeester van de parochie H. Jozef, collectant en coördinator voor de collectanten!
Wim: rust zacht!



Pastor Toon van de Acker

In de afgelopen maand december 2017 heeft Pastor Toon, inmiddels 84 jaar, afscheid genomen van de parochies in Sint Hubert, Wilbertoord en Langenboom. Van deze laatste parochie, H. Familie in Langenboom, hebben de mensen van de geloofsgemeenschap van Langenboom en uit andere parochies, waaronder óók een aantal van onze Jozefkerk, afscheid genomen van Pastor

Toon op zondag 31 december 2017.

Het was een mooie Eucharistieviering met 4 koren, waarin op een respectvolle manier en mét dankbaarheid van Toon afscheid werd genomen, o.a. ook met een schilderij waarop óók onze Jozef-toren, als tastbare herinnering, stond afgebeeld!

Aan het eind van de viering is pastor Toon op de klanken van de muziekvereniging Amicitia uit Langenboom vanuit de kerk begeleid naar het gemeenschapshuis, waar een afscheidsreceptie plaatsvond.

Toon, nogmaals hartelijk **bedankt** voor al je mooie werk dat je voor onze parochie H. Jozef hebt gedaan!!

Mfa De Valuwe en Jozefkerk



De bouw van de Mfa ligt op schema. Het plafond is verstevigd zodat het geschikt is om er zonnepanelen op te plaatsen. Na de sloopwerkzaamheden en het grondwerk voor de entree van de nieuwe MFA en de kaarsjeskapel is de nieuwe vloer mét vloerverwarming gestort. Daarna is de staalconstructie geplaatst. Bovendien is ook de verdiepingsvloer gestort, zodat ook deze verdieping in de toekomst mogelijk gebruikt kan worden.

Begin januari 2018 wordt er gestart met het boren van de bronnen voor de waterpompinstallaties (100 meter diepte). Verder komt er ook zuinige verlichting: LED verlichting. Daarmee wordt de nieuwe Mfa een duurzaam gebouw en grotendeels energieneutraal volgens het duurzaamheidsplan van de gemeente Cuijk. De Contactgroep, samen met de Klankbordgroep Jozefkerk en het parochiebestuur Martinus Cuijk, overleggen met de Mfa in verband met de **inrichting** ten behoeve van de vieringen en andere activiteiten van de Jozefkerk!

Naar verwachting wordt de verbouw van de Mfa eind maart 2018 afgerond, daarna hebben de nieuwe gebruikers een maand de tijd om alles klaar te maken en in te richten. De opening van de Mfa zal plaatsvinden in april 2018: Koningsdag 27 april 2018!

Kaarsjeskapel

De gemeente vermeldt hierover het volgende in het Cuijks Weekblad:

De kaarsjeskapel komt aan de voet van de toren met de

opening gericht naar de Vuurijzertede. Het kapelletje zelf krijgt een ronde vorm. Het realiseren van kaarsjeskapel gaat plaatsvinden d.m.v. een bijzonder leerproject. Door de gemeente en BCP-Bouw is de coöperatieve vereniging Bouwmensen benaderd. Leerlingen van Bouwmensen gaan onder begeleiding van BCP-Bouw uit Cuijk en de gepensioneerde, maar ervaren leermeester Willy Suppers, de kaarsjeskapel metselen. Voor deze leerlingen is dat een bijzondere kans om ervaring op te doen want er is sprake van niet-alledaags siermetselwerk: de muren zullen bestaan uit polymetrisch metselwerk, d.w.z. er worden stenen van verschillende formaten en op elkaar afgestemde kleuren gebruikt waardoor een speels maar toch harmonieus geheel ontstaat. Onder gunstige (weers)omstandigheden zal er zo'n tien weken mee gemoeid zijn.

Wij, als Jozefkerk, hebben er vertrouwen in dat het mooi zal worden!

Jozefviering: 18 maart 2018

Op zondag 18 maart 2018 om 11.00 uur zal onze jaarlijkse Jozefviering plaatsvinden!

Immers, zo rond de dag van onze patroonheilige Jozef (19 maart), willen wij graag onze vrijwilligers van harte bedanken voor hun vele werk voor onze Jozefkerk! En natuurlijk zullen daarbij wederom de jubilarissen onder onze vrijwilligers gehuldigd worden!

U bent allen van harte welkom!

Paasviering voor Zieken en ouderen: 29 maart 2018

De Paasviering wordt gehouden op Witte Donderdag 29 maart a.s. Wilt u deelnemen aan deze viering, kom dan naar het St. Jozef parochiezaaltje. De viering begint om 14.00 uur. We heten u van harte welkom. De bezogroep van de St. Jozef gemeenschap.

Rondom de Antoniustoren



Annie en Tinie bedankt!

Na ca. 30 jaar nemen Annie Vogels en Tinie Wientjes afscheid van de Avondwakegroep in Vianen

Annie en Tinie zijn allebei geboren en getogen in Vianen, zijn katholiek opgevoed en kwamen daarom regelmatig in de kerk. Wanneer iemand kwam te overlijden was er een avondmis en de dag erna een uitvaart in de

kerk. Daar kwam rond 1987/1988 verandering in.

De avondmis werd een avondwake.

De eerste keer dat de dames een avondwake verzorgden ging dat samen met pastoor de Jager. Maar al gauw zei de pastoor: "Ik vind dat jullie wel een cursus Avondwake in Grave kunnen volgen". Ze vonden het wel



een grote verantwoording, maar wilden ook wel iets voor de gemeenschap doen. Daarbij kwam het toentertijd niet in je op om nee te zeggen tegen de pastoor. Dus Annie en Tinie gingen naar Grave.

Nadien gingen ze de avondwake verzorgen zonder de pastoor. Het was wel even wennen voor iedereen dat er geen pastoor aanwezig was en geen communie. Gelukkig duurde dat niet lang. Het was niet alleen het voorgaan in de kerk, maar ook de bezoeken vooraf bij de nabestaanden. Vooral dat eerste bezoek. Ze waren heel zenuwachtig, maar gelukkig stelde de familie ze op hun gemak. "Ieder verlies is weer anders en soms gingen we echt met buikpijn naar de familie", zegt Tinie.

Er waren veel verdrietige, maar ook veel mooie momenten. Het geeft ook een grote voldoening om een nagedachtenis te verwoorden en de overledene op een mooie manier te gedenken. Er waren nabestaanden die vroegen of ze de tekst van de avondwake mochten hebben, omdat ze die zo mooi vonden. Op zo'n moment zeiden Annie en Tinie: "we doen het goed". Wanneer ze voor of na de avondwake naar de kerk of naar huis liepen hoorden ze weleens de opmerking: 'Daor gaon die twee krèje wèr hin'.

Tot ca. 10 jaar geleden werden in Vianen de meeste overledenen begraven en/of gecremeerd. Iedereen maakte gebruik van de kerk voor de avondwake en/of de uitvaart. In de ca. 30 jaar dat Annie en Tinie de avondwake verzorgden zijn dat ongeveer 300 avondwake's. Nu zijn er bijna geen avondwake's meer. De dames vinden dat een goed moment om te stoppen.

Tinie en Annie, we bedanken jullie voor de mooie woorden en jullie inzet voor de geloofsgemeenschap, de overledenen en hun familieleden. Ga genieten van wat het leven nog allemaal te bieden heeft.

Tinie en Annie, we bedanken jullie voor de mooie woorden en jullie inzet voor de geloofsgemeenschap, de overledenen en hun familieleden. Ga genieten van wat het leven nog allemaal te bieden heeft.

Contactgroep "Rondom de Toren" Antonius van Padua Vianen

Rondom de Lambertustoren Beers

Op zondag 12 november hebben we in de Martinusparochie het Patroonfeest van St Maarten gevierd in de St. Martinuskerk. Als voorbereiding op dit feest hebben alle koren de mis van Piet Stalmeier geleerd. Na 4 repetities was de dirigent goed tevreden en klaar voor de uitvoering op zondag 12 november.

Het gezamenlijk optreden op de repetitie was voor vele koorleden een geweldige ervaring en een stimulans om goed mee te zingen. Met de harmonie Gaudete in Domino als begeleiding was het een geweldige ervaring om dan in zo'n groot koor van ± 100 mensen mee te mogen zingen. Bij de voorbereidingen is er heel wat afgemopperd, dit kan niet, dit wordt een flop, enz.

Niets was minder waar en iedereen was enthousiast en tevreden, daarom was de blijdschap na afloop heel groot en waren de positieve reacties bijzonder goed.

Na afloop was er koffie en thee met een lekker koekje en er werd nog met veel plezier teruggekeken op dit mooie gebeuren. We hebben vele complimentjes gehoord over de organisatie en leiding van deze bijzondere morgen. Allen hartelijk dank.

Na deze viering stonden voor velen alweer de voorbereidingen voor het Kerstfeest op het programma.

Maar eerst hadden we eind november, de tijd dat we altijd het Ceciliafeest vieren en dit jaar hadden we een jubilaris. Het zijn van die feestjes waar je graag iemand mee verrast en zo is het ons ook gelukt. Onze jubilaris was Grad Donkers, de bas van ons koor.

Grad is getrouwd met Thea Barten en zij runden samen een varkens fok- en mestbedrijf. Daarbij hadden ze een zoon en dochter met 4 kleinkinderen. Dus altijd volop werk en zorgen. Toch stond Grad altijd klaar voor het koor en zette zich daar 100 % voor in. Zo heeft Grad vele jaren de kapel geopend met de repetitie en zorgde hij voor de koffie en zette de stoelen op hun plaats.

In de H. Mis op zaterdag 25 november was het moment dat Grad het speldje opgestoken zou worden. Grad zag wel dat er familieleden de kerk in kwamen, maar hij dacht, o, die komen voor mijn broer, die morgen zijn Gouden Huwelijksfeest viert. Zo kon het gebeuren dat, toen op het einde van de mis, pastoor Theo Lamers Grad



uitnodigde om naar voren te komen voor een mooi gebeuren. Volledig ont-



hutst en verrast voldeed Grad aan het verzoek en kreeg hij uit handen van de pastoor een mooi lintje opgespeld met een in goud uitgevoerde medaille. Ook Thea sloot zich aan en ontving een flink boeket bloemen. Na een mooi woordje van de pastoor werd iedereen uitgenodigd in de kapel voor een kop koffie of thee en was er de mogelijkheid om Grad te feliciteren.

Nog enkele gegevens i.v.m. zijn vele jaren als koorlid, zijn het er 50 of misschien wel 60 jaren. Volgens zijn gegevens was hij in juli 1960 aspirant lid in Oeffelt. Volgens eigen woorden van Grad, zong hij al als 13 jarige mee met het koor. In 1963 t/m 1970 in Oeffelt gezongen en in september 1970 lid geworden in Beers. Lid geweest van Gemengd koor 'de Overlaatklanken', thans Gemengd koor. Lid Beers Gregoriaans koor, na samenvoeging met het Dames koor tot het Lambertus koor onder leiding van Frans Degen

Ondanks zijn beperkingen na zijn longoperaties, daardoor minder longinhoud en het gebruik van medicijnen gaat hij even fanatiek door als voorheen. Met veel plezier zingt hij voor of treedt op als solist. Zingen is zijn lust en leven en hij staat hier altijd voor klaar. Vele jaren heeft hij met zijn verjaardag de koorleden getraakteerd op zelfgebakken appelflappen met poedersuiker.

Wat we niet mogen vergeten, hij doet bijna alles met een lach of geintje, ja, hij is best ondeugend, weleens tot wanhoop van de dirigente en van enkele leden.

Tot slot: Een geweldig koorlid, met veel inzet en kunde, goed en gezellig in de omgang.

Wij wensen hem nog een lange tijd toe in ons midden. Grad- Thea en de kinderen allen proficiat en Bedankt.

Werkgroep 'Rondom de Lambertus Toren' Beers.

Rondom de Toren H. Agatha



Foto: Gerard Smits

Vredig op weg

In de vooravond van vrijdag 15 december gingen veel inwoners van Sint Agatha "vredig op weg" naar de sfeervol versierde zaal van de Agaat om het kerstconcert bij te wonen. Onder driftig getimmer van Sint Jozef en met een lieve Maria met kindje Jezus beeldden de kinderen van de Lindekring het kerstverhaal uit. Een verteller nam ons mee in het verhaal; de fanfare speelde de oude kerstnum-

Liturgische kalender

Datum	Za 17 en Zo 18 februari. Eerste Zondag van de Veertigdagentijd	Za 24 en Zo 25 Februari. Tweede Zondag van de Veertigdagentijd	Za 3 en Zo 4 maart. Derde Zondag van de Veertigdagentijd	Za 10 en Zo 11 maart. Vierde Zondag van de Veertigdagentijd
Kerk				
St. Martinus parochiekerk 	Zo 11.00 uur Eucharistie Herenkoor	Zo 11.00 uur Eucharistie Presentatieviering eerste heilige communie m.m.v. Jeugdkoor	Zo 11.00 uur Eucharistie Creation	Zo 11.00 uur Eucharistie Dameskoor
H. Agatha St. Agatha 	Zo 9.30 uur Eucharistie m.m.v. De Maasklanken	Zo 9.30 uur Eucharistie met samenzang	Zo 9.30 uur Eucharistie m.m.v. De Maasklanken	Zo 9.30 uur Eucharistie met samenzang
H. Lambertus Beers 		Za 19.00 uur Eucharistie m.m.v. gemengd koor		Za 19.00 uur Eucharistie m.m.v. Together
H. Jozef Cuijk 	Zo 11.00 uur Eucharistie, MOV- viering m.m.v. Dameskoor	Zo 11.00 uur Eucharistie met samenzang	Zo 11.00 uur Woord- en ge- bedsdienst met communie	Zo 11.00 uur Eucharistie met samenzang
H. Martinus Katwijk 	Zo 9.30 uur Eucharistie m.m.v. parochiekoor		Zo 9.30 uur Woord- en gebedsdienst met communie m.m.v. parochiekoor	
H. Lambertus Linden 	Zo 10.00 uur Eucharistie	Za 10.30 uur Eucharistie Kring- gilde Zo 10.00 uur Woord- en gebeds- dienst	Zo 10.00 uur Woord- en gebeds- dienst	Zo 9.30 uur Eucharistie
H. Antonius van Padua Vianen 	Za 18.00 uur Eucharistie m.m.v. Vivace		Za 18.00 uur Eucharistie m.m.v. Juvia	

Za 17 en Zo 18 maart. Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd	Za 7 en zo 8 april. Beloken Pasen	Za 14 en Zo 15 april. Derde Zondag van Pasen	Za 21 en Zo 22 april. Vierde Zondag van Pasen	Za 28 en Zo 29 april. Vijfde Zondag van Pasen
Zo 11.00 uur Eucharistie Herenkoor	Zo 11.00 uur Eucharistie Dameskoor	Zo 11.00 uur Eerste Communie 13.30 Eerste Communie m.m.v. Jeugdkoor	Zo 11.00 uur Eucharistie Dameskoor	Zo 11.00 uur Eucharistie Herenkoor
Zo 9.30 uur Eucharistie m.m.v. De Maasklanken	Zo 9.30 uur Eucharistie m.m.v. Creation	Zo 9.30 uur Eucharistie m.m.v. De Maasklanken	Zo 9.30 Eucharistie met samenzang	Zo 9.30 Eucharistie met samenzang
	Za 19.00 uur Eucharistie m.m.v. gemengd koor		Za 19.00 uur Eucharistie m.m.v. Together	
Zo 11.00 uur Eucharistie Jozefviering m.m.v. dameskoor	Zo 11.00 uur Eucharistie met samenzang	Zo 11.00 uur Eucharistie m.m.v. dameskoor	Zo 11.00 uur Eucharistie met samenzang	Zo 11.00 uur Woord- en gebedsdienst met communie m.m.v. DieDrie
Zo 9.30 uur Eucharistie m.m.v. parochiekoor		Zo 9.30 uur Eucharistie m.m.v. parochiekoor		Zo 9.30 uur Woord- en gebedsdienst met communie m.m.v. parochiekoor
Zo 10.00 uur Woord- en gebeds- dienst	Zo 9.30 uur Eucharistie	Zo 10.00 uur Woord- en gebeds- dienst	Zo 10.00 uur Woord- en gebeds- dienst	Zo 10.00 uur Woord- en gebeds- dienst
Za 18.00 uur Eucharistie m.m.v. Vivace		Za 18.00 uur Eucharistie m.m.v. Juvia		Za 18.00 uur Eucharistie m.m.v. Vivace Zo 11.00 uur Woord- en gebeds- dienst met commu- nie m.m.v. Vivace

Goede week

Zaterdag 24 en zondag 25 maart - Palmzondag

- Za 19.00 uur H. Lambertuskerk Beers - Eucharistieviering met Palmwijding m.m.v. Gemengd koor
Zo 09.30 uur H. Agathakapel St. Agatha - Eucharistieviering met Palmwijding met samenzang
Zo 09.30 uur Martinuskerk Katwijk - eucharistieviering met palmwijding m.m.v. parochiekoor
Zo 10.00 uur H. Lambertuskerk Linden - Woord- en gebedsdienst met uitreiking van gewijde Palm
Zo 11.00 uur St. Martinuskerk Cuijk - Eucharistieviering met palmwijding. Gezinsviering m.m.v. Jeugdkoor
Zo 11.00 uur H. Jozef Cuijk - Eucharistieviering met palmwijding - samenzang

Maandag 26 maart - Viering van Barmhartigheid

- Viering van bezinning met mogelijkheid tot het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening*
19.00 uur St. Martinuskerk Cuijk - m.m.v. Organist

Dinsdag 27 maart, St. Martinuskerk Cuijk - Oecumenisch Vesperdienst

Woensdag 28 maart,

- 10.30 uur St. Martinuskerk Cuijk - Eucharistieviering voor ouderen en zieken m.m.v. Dameskoor
19.00 uur Kathedrale basiliek H. Johannes evangelist 's-Hertogenbosch, Chrismamis met wijding van de H. Oliën

Donderdag 29 maart, Witte Donderdag

- 14.00 uur H. Jozef Cuijk, Eucharistieviering voor Zieken en senioren m.m.v. Dameskoor
19.00 uur St. Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering m.m.v. Vivace uit Vianen
19.00 uur H. Lambertus Linden, Woord- en Gebedsdienst

Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag

Herdenking van het lijden en sterven van Jezus. Verplichte vasten- en onthoudingsdag

- 15.00 uur St. Martinuskerk Cuijk, Kruisweg
15.00 uur H. Agathakapel St. Agatha, Goede Vrijdag plechtigheid
16.00 uur St. Martinuskerk Cuijk, Kruisweg m.m.v. communicanten en vormelingen
19.00 uur St. Martinuskerk Cuijk, Goede Vrijdagplechtigheid m.m.v. Herenkoor
19.00 uur H. Agathakapel St. Agatha, Kruisweg
19.00 uur H. Lambertus Linden, Goede Vrijdagviering
19.00 uur H. Antonius Vianen, Kruisweg

Zaterdag 31 maart, Stille zaterdag

- 09.00 uur St. Martinuskerk Cuijk, ochtendgebed
10.00 uur St. Martinuskerk Cuijk, zegening "święconka" voor de Poolse gemeenschap

Zaterdag 31 maart, Paaswake

- 21.00 uur St. Martinuskerk Cuijk, met presentatie vormelingen m.m.v. zanggroep Creation

Zondag 1 april, Eerste Paasdag, Hoogfeest Verrijzenis

- 09.30 uur H. Agathakapel St. Agatha, Eucharistieviering m.m.v. De Maasklanken
09.30 uur H. Martinuskerk Katwijk, Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor
10.00 uur H. Lambertuskerk Linden, Woord- en gebedsdienst m.m.v. gelegenheidskoor
11.00 uur St. Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering, Familieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor en Jeugdkoor
11.00 uur H. Antonius Vianen, Eucharistieviering m.m.v. Vivace
11.00 uur H. Jozef Cuijk, Woord- en gebedsdienst met communie m.m.v. DieDrie

Maandag 2 april, Tweede Paasdag

- 09.30 uur H. Lambertus Beers, Eucharistieviering
11.00 uur St. Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor

Dagelijkse en bijzondere vieringen

Er kan onverwacht altijd iets veranderen in het liturgisch schema.

De meest recente kalender vindt u op de website www.martinuscuijk.nl of leest u in het Cuijks Weekblad.

Dagelijkse vieringen

woensdagavond (géén viering op 28 maart)	19.00 uur	Martinuskerk, Cuijk	Eucharistieviering
Maandag tot en met Zaterdag	08.00 uur	Kruisherkenkapel St. Agatha,	Eucharistieviering

Bijzondere vieringen

Dinsdag 20 februari	19.00 uur	Martinuskerk Cuijk	Oecumenische Vesperdienst
Dinsdag 27 februari	19.00 uur	Martinuskerk Cuijk	Oecumenische Vesperdienst
Dinsdag 6 maart	19.00 uur	Martinuskerk Cuijk	Oecumenische Vesperdienst
Dinsdag 13 maart	19.00 uur	Martinuskerk Cuijk	Oecumenische Vesperdienst
Maandag 19 maart	19.00 uur	Martinuskerk Cuijk	Hoogfeest H. Jozef
Dinsdag 20 maart	19.00 uur	Martinuskerk Cuijk	Oecumenische Vesperdienst
Dinsdag 27 maart	19.00 uur	Martinuskerk Cuijk	Oecumenische Vesperdienst
Maandag 9 april	19.00 uur	Martinuskerk Katwijk	Feest Maria Geboorte

vervolg pagina 11

mers en een groepje samengesteld uit de Maasklanken en Creation en de aanwezigen in de zaal zongen mee. Een heel mooi begin van een bijeenkomst die als thema "Vredig op weg" had.

Aan het einde van het kerstverhaal deelden de kinderen hun kerstwensjes uit. "Onze kerstwens voor allen is eenvoudig en klein gelukkig te leven gewoon, er voor elkaar zijn!" Hierna zong Creation drie nummers, waarvan het Stille Nacht veel indruk maakte doordat het zo sereen, gedragen gebracht werd.

Toen was er een pauze waarin warme chocolademelk en glühwein geserveerd werd. Na de pauze trad zangvereniging De Maasklanken op. In drie verschillende talen: Duits, Italiaans en Engels vertolkten zij hun kerstliederen. De verrassing van de avond was het optreden van onze jonge dorpsgenote Lotte. Op de dwarsfluit bracht zij een Russisch zigeunerlied ten gehore. Je kon een speld horen vallen en Thea, de ladyspeaker van de avond, heeft haar al "gecontracteerd" voor het volgend concert. Tot slot speelde de fanfare, onder de zeer bezielende leiding van hun dirigent, drie muziekstukken waaronder het altijd mooie "All I want for Christmas is you".

In haar dankwoord was Thea Hermans vol lof over alle deelnemers die met z'n allen zo'n mooi begin hebben gemaakt voor het vredig op weg zijn naar Kerstmis. Met de samenzang "White Christmas" werd deze sfeervolle bijeenkomst afgesloten.

Rondom de Martinustoren Katwijk

Januari 2018

Alle goede wensen voor het komend jaar zijn gegeven en in ontvangst genomen. Heerlijk zoveel goeds gewenst op vele vlakken en bezigheden, maar vooral een goede gezondheid is essentieel en dat wensen wij iedereen toe. Het is de basis van het werk dat je met en voor elkaar

wilt en kunt doen. Fijn dat we samen met elkaar verder kunnen gaan. Ja, oud en nieuw is terug- en vooruit kijken en je ontkomt niet aan de cijfertjes, want die staven het gegeven. In Katwijk zijn totaal 52 vieringen geweest, waarvan 12 woord-, gebed- en communiediensten en 4 uitvaartdiensten. Totaal hebben 3613 mensen deze vieringen bezocht. In de oudjaarsdagviering hebben we dit overzicht medegedeeld.

Het aantal bezoekers van de grot ligt vele malen hoger. Zeker op mooie dagen komen mensen wandelen, op de fiets of met de auto even bidden, kijken, een kaarsje opsteken en/of even rond wandelen in de prachtige tuin die elk seizoen zijn schoonheid toont. Zelden ben je er alleen. Nu de tuin en de grot gerenoveerd zijn staat de kerk op het verlanglijstje. Maar we weten hoe het gaat met verlanglijstjes. Wensen kosten centen.

We hebben een jaar gehad met vele veranderingen. Onze buurkerk, de Jozefkerk, is gesloten. De gezamenlijke vieringen: Carnavalsmis, Paaswake en Martinusviering (1e lustrum) in de St. Martinuskerk hebben vele positieve reacties gegeven. Ook de woord-, gebed- en communiediensten zijn goed ontvangen en niet te vergeten al onze vieringen in de kerk en grot. Klein maar fijn.

Voor het nieuwe jaar hebben zich al diverse koren gemeld om in de meimaand in Katwijk de vieringen te komen opluisteren. Eveneens voor oktober (rozenkransmaand) staan al enkele koren voor de zondagen gepland. Wat het jaar ook brengt, we gaan er weer samen voor, want dat blijft de basis.

Rondom de Lambertustoren Linden

Kerstmis in Linden

De geloofsgemeenschap Linden kan terugblikken op betekenisvolle en goedbezochte vieringen in de Adventstijd en met Kerst. De viering op Kerstavond begon dit jaar om 19.00 uur, een tijdstip dat goed is bevallen getuige

ook het feit dat de kerk vol zat (zo'n 125 bezoekers). Het intieme kerkje was sfeervol aangekleed en traditiegetrouw hadden Gildebroeders de Kerststal opgebouwd. De Kerstviering werd opgeluisterd door het Gelegenheidskoor onder leiding van Joost Angenent. Dochter en operazangeres Deirdre Angenent bracht een Zweeds kerstlied ten gehore.

De adventsactie in Linden was gericht op een zorgboerderij in Giurcani Roemenië, voorheen een tehuis waar kansarme kinderen onder erbarmelijke omstandigheden verbleven. Jan en Yvonne Broeders, leden van de Lindense geloofsgemeenschap, hebben zich in hun werkzame leven voor dit project ingezet en er ook een tijd gewoond. Jan mocht er in de viering gloedvol over vertellen. Het resultaat was er naar: de collecte bracht het mooie bedrag op van € 516,75! Dit bedrag is aan Jan en Yvonne Broeders overhandigd en zal een goede bestemming krijgen. We gaan daar nog meer over horen!



Op Tweede Kerstdag 26 december was er 's middags een viering rond de kribbe voor de kinderen. Ook deze viering was goed bezocht.

Het is een groot goed dat de Kerstboodschap, de hoop op een betere wereld en een duurzame toekomst met het Kerstkind als lichtend voorbeeld, op deze wijze in Linden samen kan worden beleefd en samen kan worden gevierd. De Vastentijd, de Goede Week en het feest van Pasen dienen zich al snel aan. We gaan er ons op voorbereiden in dezelfde geest.

Geloofsgemeenschap heilige Lambertus Linden

Kerkpionier Margrietha Reinders was in Linden

Het is al even geleden dat ze in Linden was.

Toch is het goed haar verhaal te horen.

Daarom een kort verslag.

Van de Protestantse Kerken Nederland (PKN) kreeg ze jaren geleden de opdracht om in Amsterdam pionierswerk te doen. Intussen heeft ze heel wat ervaring opgedaan en ze stopt haar verhaal niet onder de 'korenmaat'. Op dezelfde avond dat zij in Linden was (maandag 20 november 2017), kwam ze in het EO tv-programma 'Geloof en een hoop liefde' aan het woord. Margrietha Reinders is een bescheiden, bijna verlegen

vrouw. Ze vertelt haar verhaal puur en ontwapenend. Wie een doorwrocht verhaal met een duidelijke beleidsvisie had verwacht, moest even schakelen. Hier zit geen manager, geen bestuurder. Toch hingen de ruim veertig aanwezigen uit heel de parochie aan haar lippen.

Start

Ze vertelt over het begin. Hoe ze op alle plekken in de wijk aanwezig wilde zijn en gezien wilde worden, van wijkcentrum tot kroeg in de buurt. Daar ontdekt ze dat de taal en het verhaal van de kerken veelal onbekend zijn. Toch proeft ze in de soms vluchtige contacten met mensen de hang naar spiritualiteit. Eén op één in de kroeg of aan de keukentafel wil ze luisteren en aandacht geven. Haar boodschap is niet de kerk of het kerkgebouw, maar het verhaal van God en Jezus van Nazareth. Ze gaat juist de kerk uit, ze wil naar buiten. Soms komt dan ook het verhaal van de Bijbel aan de orde en plotseling blijken oude verhalen heel actueel te zijn. "Zo past het verhaal van de profeet Elia, die uitgeput onder een braamstruik lag, naadloos bij burn-out ervaringen van onze tijd", aldus Margrietha.

Mensen ontmoeten

Op de eerste plaats wil ze in haar werk mensen ontmoeten. Binnen een breed scala aan mogelijkheden gebeurt dat en wordt de groep steeds groter. In een Amsterdamse kroeg belegt zij haar café 'de Zoekende Ziel' en tijdens de bijeenkomsten van de groep 'de Vijf Talenten' laten mensen het beste van zichzelf zien, wat ze kunnen, wat ze gemaakt hebben of wat ze bezig houdt. Dat haar grootste inspiratiebron daarbij Jezus van Nazareth is, steekt ze niet onder stoelen of banken en helemaal in zijn lijn gelooft ze in vriendschap met en aandacht voor elkaar. In de kroeg gaat het over bijbelteksten, na het zien van een film wordt nagepraat over ethische vraagstukken en soms ook vieren de aanwezigen avondmaal. Een volwassene wordt gedoopt in de vijver van het Vondelpark.

Haar verhaal met God en Jezus van Nazareth begint nog maar pas en daar ligt 'wellicht ook de kracht ervan', merkt iemand aan het einde van de avond op. Wanneer we haar in de auto naar de trein brengen, hebben we het over het verhaal van het mosterdzaadje.

Namens de contactgroep Linden

Herman van Rhee

Verdere informatie te vinden op www.heiligvuurwest.nl



Contactgroepen Rondom de Torens

geloofsgemeenschap St. Martinus - Cuijk

Dhr. Maarten Hermens 0643138081
Mevr. Henriëtte van de Lockant-Heiltjes 318029

geloofsgemeenschap H. Jozef - Cuijk

Dhr. Frans v d Bogaard 315742 Dhr. Peter Hendriks 322822
Mevr. Anita v d Berg 0611340432
Mevr. Lucie Soer 0653303362

geloofsgemeenschap H. Martinus - Katwijk

Mevr. Ria v Kempen-Jeursen 317612

geloofsgemeenschap H. Lambertus - Linden

Dhr. Jan van den Broek 322819 Mevr. Mien Heijnen 316272
Dhr. Ton Keijzers 384067 Dhr. Herman v Rhee 315904

geloofsgemeenschap H. Agatha - St. Agatha

Mevr. Thea Hermans 315892 Dhr. Peter Hendriks 314030
Dhr. Gerard Smits 316066

geloofsgemeenschap H. Lambertus - Beers

Mevr. Tiny Josemanders 317936 Mevr. Mickey Nuijs 318725
Mevr. Wilma v Daal 313871 Dhr. Harrie van Haren 314333

geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua - Vianen

Mevr. Thea Scheers-Jans 320137
Mevr. Truus Hofmans-van den Heuvel 316228
Mevr. Tonny Coenen-Giesbers 314227
Mevr. Nel van Echtelt-van Weerdenburg 313694

Uitvaarten

Voor de melding van uitvaarten kunt u bellen naar het parochiecentrum/secretariaat: Kerkstraat 10 312555
Of bij de plaatselijke geloofsgemeenschappen:
Geloofsgemeenschap H. Agatha: 312555
Geloofsgemeenschap H. Lambertus (Beers): 314333
Geloofsgemeenschap H. Jozef: 312233
Geloofsgemeenschap St. Martinus (Cuijk): 312555
Geloofsgemeenschap H. Martinus (Katwijk): 317612
Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua: 320137
Geloofsgemeenschap H. Lambertus (Linden): 316272

Pastoraat en noodgevallen

Het pastoraat is in handen van pastoor Theo Lamers. Hij is bereikbaar via het parochiecentrum. Dit nummer is ook beschikbaar voor noodgevallen als ziekenzalving en melding van overlijden. Bij afwezigheid wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

Parochiestatistiek

Doop

In onze parochiegemeenschap zijn door het sacrament van het doopsel opgenomen:

Luuk Kersten 10 december H. Lambertus Beers
Liam Mesman 21 januari St. Martinus Cuijk
Liva Caspers 4 februari St. Martinus Cuijk

Uitvaart

Vanuit onze kerken hebben wij afscheid genomen van:

6 november Jos Theelen 88 jaar St. Martinus Cuijk
23 november Ben van ophuizen 70 jaar St. Martinus Cuijk
6 december Quirina Zijlmans-Peeters 89 jaar H. Agatha
14 december Arie Peters 66 jaar St. Martinus Cuijk
15 december Wim Schimmer 84 jaar H. Agatha
20 december Nellie Loeffen-Loeffen 81 jaar H. Martinus Katwijk
12 januari Truus Hendriks-Hendriks 89 jaar H. Antonius van Padua
26 januari Jan Groot 93 jaar H. Agatha
27 januari Joke Looman-Beuting 78 jaar St. Martinus Cuijk
1 februari Ria Dortmans-Janssen 90 jaar H. Antonius van Padua
2 februari Pascalina Wood-Twal 60 jaar St. Martinus Cuijk

Huwelijk

In onze parochiegemeenschap zijn door het sacrament van het huwelijk met elkaar verbonden:

26 januari Marleen Jans en Erik van der Krabben
St. Martinus Cuijk



Martinuspen

1. Wie ben je en waar en met wie woon je?
2. Wat was je beroep? Had je het naar je zin?
Wat vind je bijzonder of mooi aan? Wat doe je voor de parochie?
3. Wat is je favoriete vakantiebestemming? Waarom?
4. Wie / wat is je grootste inspiratiebron? Waarom?
5. Welk boek raad je iedereen aan? Waarom? Wat is je mooiste bijbelverhaal?
6. Welk lied vind je het mooist? Waarom?
7. Welk advies wil je onze pastoor meegeven? Wat wens je de parochie toe?
8. Aan wie geef jij de Martinuspen door?

Mijn naam is Willem Cranen en ik woon in de Kuilen te St. Agatha. Bedankt Herman voor de pen, die je me gegeven hebt. Met daarbij een strak schema van vragen. We hebben elkaar vroeger als buurman en later hernieuwd in een werkgroep over levensverhalen van ouderen leren kennen. Daar heb ik aangegeven dat ik verhalen belangrijker vind dan schema's. Dat vele antwoorden daarin te vinden zijn. Ik geloof dat jij het daarmee eens was.

Het voelt als wakker worden zoals ook Doornroosje na 100 jaar uit haar diepe slaap gewekt werd. Met een zachte kus van mijn vrouw en onze twee dochters sla ik mijn ogen voorzichtig open. Ze staan aan mijn bed. Ik heb zojuist, na een vijf uur durende hartoperatie, mijn eigen adem weer teruggekregen. Een knappe prestatie van het operatieteam of toch een beetje een wonder? Enkele vrienden en kennissen hadden kaarsjes opgestoken voor een goede afloop. Ikzelf had me door een vriendin laten verleiden om een dag voor D-Day naar Kevelaer te gaan om daar in de Mariakapel een extra lichtje te laten branden. Ik dacht: een beetje meer licht kan de wereld wel gebruiken... Maar de vraag is: heeft het aansteken van een lontje met het geloof te maken? Als oud- priesterstudent heb ik destijds wel een aanloop genomen naar het altaar en de kansel. Met piepende remmen ben ik tot stilstand gekomen. Niet door het geloof zelf; eerder door de muren eromheen. Ik ben toen psychologie gaan studeren in Nijmegen vanwege mijn interesse én mijn geloof in mensen. Na mijn studie ben ik gaan werken voor en mét mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders. Een gouden keuze. Ik heb daar de mens mogen leren kennen in al zijn echtheid en naaktheid. Geen toneelspel, geen groot uiterlijk vertoon. Lief en leed werden in alle breekbaarheid gedeeld. En als je wat laagjes los laat en eerlijk in de spiegel kijkt, is ieder mens in wézen een reiziger, die zoekend en tastend zijn weg zoekt. Verlangend naar houvast, liefde en geluk. En inderdaad, Herman, die behoefte aan houvast, die nood aan verbinding en die hang naar een eigen identiteit vinden we terug in onze rituelen en tradities. Zo worden onze kinderen ook groot gebracht. Met de tradities en waarden van het gezin. Dat kan gaan van het vertellen van verhaaltjes voor het slapen gaan, van het geven van een kushandje bij de peuterspeelzaal tot het samen opzetten van de kerstboom. Onze kinderen leren zo dat ze het woelige water van de rivier over die vaste rotsblokken in de stroom veilig kunnen oversteken. In het begin met hulp van anderen, later met hulp áán anderen. Juist bij de mensen met een beperking heb ik geleerd en gevoeld dat ieder persoon in wezen uniek en van waarde is.

Die bijzonderheid, die kracht die ieder mens in zich heeft is voor

mij een leidraad geworden in mijn leven. En als je dan vraagt, wie of wat altijd mijn inspiratiebron is geweest, dan is dat voor mij ieder mens die heb ontmoet. Ik heb ontdekt dat ik in die persoonlijke nabijheid veel meer te vragen dan te zeggen heb, en dat ik van elke ontmoeting blij kan worden.

Het lijkt een beetje - en dat zeg ik in alle bescheidenheid - op het verhaal van 'de kleine prins' van Antoine de Saint-Exupérie. Dat is een sprookje voor grote en kleine mensen. Mijn lievelingsboek. Die kleine buitenaardse prins bezoekt de wereld van de mensen en gaat dan op zoek naar wat van al die exemplaren die hij op zijn reis tegenkomt, het échte verhaal is.

'Liefde' lijkt het antwoord. Maar waarvoor of voor wie? Bij de een is dan voor geld, bij de ander voor macht, weer een ander voor de natuur of voor de ondergaande zon. Of, niet zelden, liefde voor zichzelf... Met herhaalde vragen en welgemeende interesse brengt de kleine prins de mensen bij hun eigenlijke zelf.

Binnenkort starten we in Cuijk met een Socratisch Café. Dan wordt (in de Bibliotheek) één keer in de maand met elkaar over één vraag gesproken. Bijvoorbeeld over de vraag: wat is geluk eigenlijk? Of wat is compassie, rechtvaardigheid of wat is liefde in wezen?

"Ik weet het niet", zei Toon Hermans in 1989, maar hij schreef er wel een heel mooi liedje over. Met de titel; 'Als de Liefde niet bestond'. Nog steeds luister ik graag naar die klanken en teksten van dat lied. Ze geven geen definitief antwoord maar wijzen ons wel de weg.

Daar begint volgens mij de kerk: bij het volk, bij de dichter en de bakker, bij het kind dat zijn eerste stapjes zet, bij jongere die aan zee in het natte zand een hartje tekent, bij de herder en zijn schapen, bij de mens die in alle nederigheid op zijn knieën valt...

De pen én de daarbij behorende vragen geef ik graag door aan Jan van de Broek. Jan heb ik leren kennen via kennissen van mij daarna nog beter via de zorg voor ouderen in Cuijk. Bijzonder en toegewijd.



Willem Cranen

Rust moment in je drukke leven

*Praten, luisteren, meedenken en nadenken
Samen met vrouwen onder elkaar*

Als dit u aanspreekt bent u van harte welkom.
Bij onze Maria Materkring .
Of kom gewoon!

Maandag 26 februari 2018

Dag indeling:

9.00 uur	H. Mis in Mook Aansluitend aanbidding v/h Allerheiligste
10.00 uur	Koffie/thee in de Pastorie in Mook
10.30 uur	Thema: Het gebed Pastoor Marinus Rijs geeft hier de uitleg hier over
12.00 uur	Lunch (zelf mee brengen)
15.00 uur	Afsluiting

Kosten € 5,=

Locatie: Kerk St. Antonius Abt, De Hove 1, Mook

Inlichtingen: Maria Materkring Gennep/Ottersum
Juil Tel: 0485- 513621/06-20575674
Carla Tel:0485- 517420/06-55925833

Volgende datum: 9 april 2018

Bedevaart Beauraing, België



Meerdaagse- en dagbedevaart naar Beauraing, België

N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch heeft een vierdaagse bedevaart met extra zorg naar het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing met begeleiding van een priester. Er is goede medische begeleiding aanwezig. Aan deze bedevaart kunnen ouderen, zieken, gehandicapten,

en gezonde pelgrims deelnemen.

De bedevaart van 21 t/m 24 april 2018 heeft de opstapplaatsen Schaijk en Eersel. Helmond is opstapplaats bij voldoende deelnemers.

Programma: dagelijks H. Mis, rozenhoedje, DVD over Beauraing, Mariahulde, lof, en de persoonlijke zegen met het H. Sacrament, show van MarieChristien, gezellige ontspanningsavonden, en Mariawake met handoplegging. Ook kunt u op eigen gelegenheid de

kruisweg bekijken, de bloedreliëf van de H. Paus Johannes Paulus II vereren in de crypte St Jean in de tuin der verschijningen, het Mariaal museum bezoeken en de graven van de zieners. Stille aanbidding is dagelijks mogelijk vanaf 14.00 uur in de kapel. Het accueil waar we verblijven, naast de tuin der verschijningen, heeft kamers voor 1 of 2 personen. Inschrijving tot deelname is mogelijk tot zes weken voor de bedevaart. Bij de reissom zijn inbegrepen de heen- en terugreis van de centrale opstapplaats naar Beauraing, volledig pension, een ongevallen/ziekte- en reisverzekering, bijdrage om verblijf en vervoer voor vrijwilligers van het medisch team te betalen. Reissom vanaf € 280,- p.p.

De dagbedevaart op zondag 22 april 2018 heeft de opstapplaatsen Nijmegen, Mill, Helmond, Eersel, en grensovergang Bergeijk.

Programma: Hoogmis met zegening van de processiekaars 11.00 uur, DVD over Beauraing, Mariahulde, lof, en de persoonlijke zegen met het H. Sacrament 14.30 uur. U kunt desgewenst een diner bestellen. Ook kunt u op eigen gelegenheid het heiligdom ontdekken en het dorpje. Er wordt een gewone bus ingezet. Reissom € 35,- p.p.

Beauraing is een bedevaartplaatsje aan de rand van de Belgische Ardennen. In een meidoornstruik verscheen Maria vanaf 29 november 1932, 33 maal aan 5 kinderen. Maria, de moeder met het Gouden Hart, vroeg om gebed en belofde aan zieken en bedroefden hulp en troost. Beauraing is rust, vrede en zorg voor elkaar. "Dat men hier op bedevaart kome." Het is een uitdrukkelijke wens van de Heilige Maagd met het Gouden Hart. Vergeet niet op de wens van Maria in te gaan! Tot in Beauraing?

Voor meer inlichtingen N.B.C. Pro Maria:

mw Van Beusekom, Rembrandt van Rijnstraat 34 A, 5831 BC Boxmeer, 0485-571328, of mw R. Senders, Schapendries 16, 5521 LH Eersel, 0497-682296, website <http://nbcpromaria.weebly.com/> of <http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/> Opgave tot zes weken voor de bedevaart.

Ontmoeting in Lourdes

De aantrekkingskracht van Lourdes blijft ongekend groot. Ook vanuit onze parochie gaan er jaarlijks tientallen parochianen op bedevaart naar deze bijzondere plaats. Wie op pad gaat en open staat voor contacten, komt andere mensen tegen die ook de taal van ontmoeting spreken. Juist die ontmoetingen maken een bedevaart naar Lourdes tot een bijzondere reis. Ga daarom van 29 april t/m 4 mei 2018 mee en ervaar zelf wat Lourdes voor je kan betekenen.

Vanuit Cuijk vertrekken we in de vroege ochtend met de bus naar Maastricht Aachen Airport. Van daaruit vliegen

we in een kleine twee uur naar de luchthaven van Lourdes. Daar staat een bus klaar om ons naar het hotel, gelegen op loopafstand van het Heiligdom, te brengen. Samen met onze eigen pastoor Theo Lamers en de hotelleidster, volgen we in Lourdes het aangeboden programma, waarvan o.a. een eigen viering aan de Grot, de indrukwekkende lichtprocessie, de sacramentsprocessie en een stadswandeling, deel van uit maken. Uiteraard wordt er ook tijd vrij gemaakt voor een excursie naar de prachtige Pyreneeën, een terrasje en het kopen van een souvenirkje.

Mensen die zorg nodig hebben kunnen eveneens deelnemen aan deze reis. Zij verblijven in een hotel met aangepaste zorgkamers en worden verzorgd en ondersteund door ervaren vrijwilligers waaronder artsen en verpleegkundigen.

Of je alleen wilt gaan, met je partner, je kinderen, ouders, broer, zus of vriend(in), een bedevaart naar Lourdes zal een onuitwisbare indruk bij je achterlaten. Een ervaring voor het leven.

Vanuit Cuijk organiseren wij deze vliegbedevaart in samenwerking met VNB uit 's-Hertogenbosch, aangesloten bij ANVR en SGR. Zij hebben al 135 jaar ervaring in het organiseren van bedevaarten naar Lourdes en andere bestemmingen zoals Rome, Israël, Polen, Fatima, etc. Ook deze reizen worden aangeboden voor mensen met een zorgvraag.

De folders van deze reis liggen in alle kerken van onze parochie. Of neem vrijblijvend contact op met de contactpersoon van VNB in Cuijk, Anny Spanjers (0485) 31 33 93.

Samen Groots in Lourdes

14 oktober 2017 om 5.15 uur staan er vier gezinnen uit de parochie bij de Mc Donalds in Cuijk. We staan te wachten op de bus die ons naar Tourcoing in Frankrijk gaat brengen. Onderweg zien we de zon opkomen, het begin van vele mooie dingen die we in Lourdes mogen ervaren.

In Tourcoing aangekomen staat de TGV op ons te wachten en ontmoeten we ook de jongeren die tijdens de reis in dezelfde coupé zitten en samen met ons in hetzelfde hotel zullen verblijven. De reis in de TGV duurt 7 uur en dat is zo voorbij. Er worden filmpjes gekeken, spelletjes gedaan, met lego gebouwd en met de 900 andere passagiers gezongen en gebeden. Tijdens de reis verzorgt onze groep koffie en thee. De kinderen lopen mee met suiker en melk en maken op deze manier kennis met de andere bedevaartgangers. Bij Disneyland Parijs stoppen we even om een verloren schaapje uit het andere treinstel weer te herenigen met haar moeder. Na een voorspoedige reis komen we aan in Lourdes en gaan met bussen naar het hotel.

Deze week helpt onze groep bij het opstellen van de



Foto: Robbert Cooijmans

rolstoelen in de kerk, bij collecte en bij het begeleiden van de priester tijdens het uitreiken van de communie. De kinderen verzorgen de gave processie, waarbij ze helpen met het klaarmaken van de tafel en bij sommige vieringen lezen ze de voorbeden voor.

De volgende ochtend vertrekken we naar het Heiligdom. We lopen door de straten met souvenirwinkels en staan dan in één keer op het Heiligdom. De kerkklokken spelen Ave Maria, het is nog vroeg, de zon schijnt en het is nog niet druk op het Heiligdom. De serene rust is er overweldigend en we worden er stil van. Al wandelend over het Heiligdom, zien we drie kerken boven elkaar gebouwd, de gekroonde maagd, Bernadette met haar schaapjes, de ondergrondse Pius X basiliek, de engelenpoort en we eindigen tenslotte bij het Museum van Bernadette.

's Middags is er de welkomstviering waarbij alle 1200 pelgrims uit Nederland welkom worden geheten door Bisschop Gerard de Korte. De sfeer is ontspannen, iedereen zingt uit volle borst mee met de liederen en het is heel bijzonder om het gevoel van saamhorigheid te mogen ervaren.

Na de viering gaan we richting de grot. Snel worden de flesjes water leeggedronken zodat de kinderen deze kunnen vullen bij de vele kraantjes naast de grot. Het water en de kraantjes blijven voor de kinderen ook de rest van de week voor een grote aantrekkingskracht zorgen.

Na het avondeten, er wordt in Lourdes stipt om 12.00 uur en om 19.00 uur warm gegeten, sluiten de kinderen de dag af met een spelletje, het aansteken van een kaarsje en delen ze met elkaar voor wie ze het kaarsje aansteken of waar ze die dag dankbaar voor zijn.

Op maandagochtend is er viering in de Pius X basiliek, de ondergrondse kerk. De kinderen worden door veel pelgrims herkend en met name de mensen in de rolstoelen genieten van de vredeswens van de kinderen. Na de viering is het tijd voor de "familiefoto". In de brandende zon poseren alle 1200 Nederlandse pelgrims voor de groepsfoto. Iedereen wacht geduldig totdat de foto gemaakt wordt en in de tussentijd ontstaan er mooie gesprekken met degene die bij je in de buurt zit.

Na de lunch gaan we Lourdes in. Aan de hand van foto's lopen we door het dorp en komen op alle plekken, die voor Bernadette belangrijk waren in haar leven. Dat we met velen uit Nederland in Lourdes zijn, blijkt uit het feit dat we wel heel veel mensen tegenkomen met hetzelfde keycord (voor de witte sjaal is het te warm).

's Avonds nemen we deel aan de lichtprocessie en ontmoet ik een bekende waarvan ik niet wist dat zij ook mee ging op bedevaart. Ook dat gebeurt in Lourdes, bijzondere ontmoetingen.

Met de kinderen lopen we vooraan in de processie en mogen we bij hoge uitzondering op de trappen zitten. Vanaf deze plek hebben we een geweldig uitzicht over de slang van licht die over de Esplanade van het Heiligdom trekt.

Stonden de zondag en de maandag respectievelijk in het teken van Samen Groots en Jezus is groot. Dinsdag heeft de viering het thema Samen nog groter! De viering is bij de Grot in de openlucht. Aansluitend gaan we met alle pelgrims koffie en thee drinken. Helaas gooien de Franse autoriteiten roet in de koffie. De plek waar we met alle Nederlandse pelgrims naar toe zouden gaan is door een wegopbreking onbereikbaar geworden. Besloten wordt om de koffie en thee op een andere plaats te serveren. Met man en macht wordt geregeld dat de pelgrims koffie en thee krijgen. De kinderen verzorgen de koekjes, Samen nog groter.

's Middags is er de mogelijkheid om de baden te bezoeken. Ook enkele kinderen willen van deze mogelijkheid gebruik maken. De sfeer bij de baden is fijn. Er wordt gebeden en gezongen, iedere nationaliteit in zijn of haar eigen taal. Het bad is vooral koud, maar met een luchttemperatuur van 28°C is dat niet zo erg. Ook staat er 's middags een bezoek aan het Local gepland. In het Local worden alle rolstoelen, rollaters en andere zorg hulpmiddelen van de VNB opgeslagen. Doordat we met zo'n grote groep uit Nederland zijn, is het Local erg leeg.

Aan het einde van de middag nemen we deel aan de Sacramentsprocessie en na het avondeten vertrekken de jongeren naar het Heiligdom voor een kruisweg by night.

's Woensdag is het al vroeg ontbijten. Om half 10 begint de internationale hoogmis in de ondergrondse Pius X basiliek. De kinderen mogen samen met een aantal Amerikanen meedoen aan de gave processie. Hiervoor krijgen ze duidelijke instructies en wordt de hele gave processie geoefend. Onze opstelploeg heeft zo hun twijfels over de kwaliteiten van de opstelploeg van het Heiligdom. "Wij zetten die rolstoelen veel netter neer". Iets met Franse slag?

In de middag vertrekken we in de stromende regen naar Cité Saint Pierre, het armendorp, waar pelgrims verblijven die een verblijf in Lourdes niet kunnen betalen. In de nagebouwde schaapskooi van Bernadette hebben we een viering en denken we na over wat we moeilijk vinden in ons leven.

We raken daar in gesprek met een Canadese vrijwilliger en hij is enthousiast over het filmpje van de Efteling wat we hem laten zien. Ons bezoek aan de Cité is gefilmd en terug te vinden in de vlog van het Bisdom.

's Avonds hebben de kinderen een slaapfeestje en gaat de rest van de groep naar de avond van Barmhartigheid. Een indrukwekkende avond, waar we bidden, kaarsjes aansteken en vragen om vergeving en verzoening. Wat mooi om te zien hoe hecht onze groep in die paar dagen in Lourdes is geworden en dat we er echt voor elkaar kunnen zijn.

Donderdagochtend mogen we "uitslapen" en hebben we met onze eigen groep een viering in de sfeervolle Crypte. We sluiten de viering met het Ave Maria in de hela hela holala versie.

's Middags brengen we een bezoek aan de grotten van Bétharram en zien daar de gids over het water lopen terwijl wij in een bootje zitten.

De kinderen hebben een toneelstuk over het leven van Bernadette ingestudeerd. Ze voeren dat na het avondeten op als de bisschop op bezoek komt. Daarna willen de kinderen weten hoe het zit met het keppeltje en de mijter welke tijdens de mis steeds verwisseld worden. De bisschop heeft een keppeltje bij zich en ze mogen het keppeltje allemaal passen.

Ook de jongeren gaan in gesprek met de bisschop en wisselen met hem van gedachten over wat het geloof voor hen betekent en hoe de kerk daar in kan bijdragen.

Vrijdag is onze de laatste dag in Lourdes en langzaam aan begint iedereen ook wel moe te worden. 's Ochtends gaan we voor de laatste keer met z'n allen naar de kerk. Ook deze keer gaan de kinderen zonder mopperen mee. Tijdens de kindernevendienst maken ze een bedankbloem die ze tijdens de gave processie op het altaar plaatsen. Deze bloem leggen we later die dag bij de bron in de grot neer. In de middag lopen we nog de kleine kruisweg en steken bij iedere statie een kaarsje aan. Weer terug in het hotel doen we met z'n allen een spel waarbij we met propjes mogen gooien. De reisleiding heeft daarna voor ieder van ons nog een persoonlijke herinnering.

Een week in Lourdes, een week met mooie ontmoetingen, bijzondere ervaringen, aparte belevenissen, maar vooral een week van saamhorigheid, naastenliefde en Samen Groots!

Bianca Akkermans



Passie - en paasverhaal

WELKOM iedereen in de H. Willibrorduskerk te Mill op zaterdag 24 maart 2018 om 18:00 uur voor:

Samenkomst rond het Passie- en paasverhaal

Met kinderkoor KiKoMi, a.s. communicantjes en vele spelers. Kom kijken, luisteren en zingen met het hele gezin en beleef het allemaal mee:

Het leven van Jezus

Jezus gaat van stad tot stad

De intocht

een ezeltje voor Jezus
Jezus rijdt Jeruzalem in
in
mensen zwaaien met
palmtakken naar Jezus
priesters zijn boos op
Jezus



Witte donderdag

Jezus en zijn leerlingen
maken de tafel klaar
leerlingen van Jezus ma-
ken ruzie

Jezus wast de voeten van
zijn leerlingen
Jezus en zijn leerlingen
samen aan tafel



Hof van olijven tot en met goede vrijdag

Jezus met leerlingen in de
hof van olijven
leerlingen in slaap gevallen
Jezus wordt verraden en ge-
vangen genomen
Petrus zegt dat hij Jezus niet
kent

Jezus wordt berecht en gekruis-
sigd
Jezus wordt in het graf gelegd



Verrijzenis Paasmorgen

Maria en Maria Magdalena
bij het graf



Maria vertelt het goede nieuws,
'Jezus LEEFT!'

Peuter-kleuter viering

Twee keer per jaar worden er in de parochie speciale peuter-kleuter vieringen georganiseerd. Dit zijn vieringen voor de allerkleinsten uit de parochie (tot circa groep 3/4). Hierbij wordt een geloofsthema op een speelse manier toegelicht, om deze doelgroep vertrouwd te maken met wat het geloof is. Zo mogen we met Kerst op kraamvisite het pasgeboren kindje Jezus wiegen. Met Pasen luisteren we naar het Paasverhaal en gaan we eieren zoeken. Terugkerende elementen zijn altijd een verhaal over een geloofsthema afgestemd op de leeftijd, muziek maken en een interactieve activiteit of spelletjes passend bij het thema. Na afloop is er altijd een moment van samenkomst, met voor de kinderen en (groot)ouders iets te drinken met wat lekkers. Zo is er gelegenheid om elkaar op een informele manier te ontmoeten, om zo te praten over geloofsthema's in de opvoeding. De liedjes en een kleurplaat of knutselopdracht uit het verhaal worden mee naar huis gegeven, om samen thuis het thema nog eens te kunnen beleven.

De peuter-kleuter vieringen met de thema's Kerst en Pasen zijn altijd op 1e Kerstdag en 1e Paasdag om 15.30 uur in de St.Martinuskerk in Cuijk-centrum.

Wil je op de hoogte gehouden worden van alle updates meld je dan aan op de Facebookpagina H.Martinus of schrijf je in voor de peuter-kleuter emaillijst via info@martinuscuijk.nl Je krijgt dan voorafgaand aan de volgende peuter-kleuter viering een bericht.

Lijkt het je leuk om in enige vorm mee te helpen aan de peuter-kleuter vieringen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Het kost je maar twee keer per jaar een paar uurtjes tijd op een middag, en daar voorafgaand een paar uurtjes voorbereiding. Ook als je liever alleen achter de schermen mee werkt aan de voorbereidingen, of juist liever alleen op de voorgrond met de kinderen op de dag zelf, dan ben je van harte welkom een keertje mee te doen! Dus kun jij muziek maken, heb jij creatieve ideeën, vind je het leuk om met kinderen te werken, of wil je gewoon graag je steentje bijdragen? Neem dan contact met ons op via email naar info@martinuscuijk.nl of via de Facebookpagina H.Martinus.



Peuter-/kleuterpaasfeest



Vorbereidingen communie in volle gang

Dit jaar doen 46 kinderen uit onze parochie de Eerste communie. De voorbereidingen op dit grote feest zijn in volle gang. We hebben al drie middagen vol enthousiasme en activiteiten gehad. Op woensdag 15 november zijn we het project gestart. De communicanten hebben kennis gemaakt met elkaar en de werkgroep die de kindermiddagen voor hen verzorgt.

De eerste echte kindermiddag was aan het begin van de Advent en was getiteld: 'Hallo Jezus! Advent en Kerst'. Hierin stond de geboorte van Jezus centraal en hebben de kinderen het Kerstverhaal gehoord. Zij weten nu wat een adventskrans is en hebben er ook een gemaakt. Het begin van de advent is het begin van het kerkelijke jaar en daarom is er ook een rondje door het kerkelijke jaar gemaakt en over speciale vieringen verteld. Iedere kindermiddag komen we in de kerk bij elkaar. Middag 2 was speciaal gericht op het kerkgebouw en haar symbolen en heet daarom 'Bij God op bezoek. De Kerk'. De kinderen zijn in kleine groepjes op ontdekkingstocht door de kerk gegaan. Er is in een katholieke kerk veel te zien, zoals de kruisweg, die je als een stripverhaal over het lijden en sterven van Jezus zou kunnen zien. Maar ook beelden van heiligen zoals Sint Martinus, de mooie schilderijen en het prachtige hoogaltaar. Ook hebben de kinderen het 17e eeuwse Severijn-orgel van dichtbij gezien. Koster Maarten heeft in de sacristie de schatten van de kerk (de mooie gouden kelken en monstrans) en de kleding laten zien. Er volgen nog 7 middagen waarin de kinderen, samen met

de hulpouders, meer over Jezus, de Kerk en hun eerste communie gaan ontdekken en leren. Op zondag 25 februari om 11.00 uur is de presentatieviering in de Martinuskerk in Cuijk. In deze viering presenteren alle communicanten zich aan onze parochie, dus ook aan u. Iedereen is van harte uitgenodigd voor de presentatieviering. Op zondag 15 april zullen de 46 kinderen die zich nu voorbereiden, hun Eerste Heilige Communie doen.

Op weg naar Pasen met elkaar

Op weg naar Pasen met elkaar, veertig dagen lang.
Mooie tijd van soberheid, minder druk en drang.
Op weg naar Pasen met elkaar, in alle wereldlanden.
Tijd voor God én voor elkaar, met hoofd en hart handen!

Samen onderweg naar Pasen zoeken we geluk;
willen we aandachtig wezen en wat minder druk.
Ben je onderweg naar Pasen, spits dan maar je oren,
want je kunt in deze tijd de stem van Jezus horen.
Alle dingen die Hij deed staan in het Boek geschreven
Alles wat Hij deed én zei én weggaf in zijn leven!
Als je heel aandachtig bent, hoor je zacht zijn stem.
Veertig dagen heel aandachtig luisteren naar Hem.

Allemaal:

Deze week, God, gaan we ervoor:
aandachtig worden, een open oor.
Wilt u ons hoofd wat stiller maken
zodat uw hart ons echt kan raken?

De Goede Week voor gezinnen

Palmpasen maken – 24 maart, 15.00 uur
Martinuskerk, Cuijk-C.
Palmpasen knutselen met de gezinnen

Palmzondag – 25 maart, 11.00 uur
Martinuskerk, Cuijk-C.
Palmzondagviering met Palmpasenstokken
m.m.v. Jeugdkoor



Goede Vrijdag, 30 maart, 16.00 uur
Martinuskerk, Cuijk-C.
Kruisweg samen met vormelingen
en communicanten

Eerste Paasdag – 1 april, 11.00 uur
Martinuskerk, Cuijk-C.
Familieviering m.m.v. Dames en Heren en
het Jeugdkoor



Eerste Paasdag – 1 april, 15.30 uur
Martinuskerk, Cuijk-C.
Peuter- en kleuterviering met
paaseieren zoeken

Vieren jullie mee
met dit grote feest?
Van harte welkom!



Kerstspel



Lasershow



Antonius Vianen



Kijkdag van de MFA



Lourdes



Kerstconcert Vianen



Lourdes



Kerstmarkt Vianen



Communicanten maken adventskransen

Foto: Robbert Cooijmans

Foto: Robbert Cooijmans